

Ansgars- bladet



36. årgang - Nr. 3 - September 2017

Udgivet af Morsø Frimenighed - www.morsoefrimenighed.dk

Prædiken til 2. søndag efter trinitatis

25. juni 2017 kl. 10.00, Luk 14,16-24

Af Ole Kobbegaard

Jesus sagde: "Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange.

Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: "Kom, nu er alt rede!"

Men de gav sig - alle som én - til at undskylde sig.

Den første sagde til ham: "Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt".

En anden sagde: "Jeg har købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt".

Og en tredje sagde: "Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme".

Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: "Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind".

Og tjeneren meldte: "Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads".

Så sagde herren til tjeneren: "Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid." *AMEN*

Karen Blixen var med i finalefeltet af mulige modtagere af Nobelprisen i litteratur stort hvert eneste år fra 1950 og frem til sin død i 1962. Men hun fik den aldrig.

Hele 12 år i træk sagde de fine herrer i Det Svenske Akademi i Stockholm "Nixen Blixen" til stor forundring for blandt andre Ernest Hemmingway, der selv modtog hæderen i 1954. Han var kendt som en hudløst ærlig mand, og til medierne sagde han: "Jeg er både stolt og glad, men jeg ville have været gladere, hvis den var gået til Karen Blixen".

Se, det er da ærlig snak. Det var det også,

da hun selv i 1959 blev indbudt til at tale for American Academy of Art and Letter. Foran en række af verdens mest fremtrædende forfattere, litteraturkritikere og kunstnere, valgte hun at tale til dem om de forskellige livsord - mottoer - som hun gennem årene havde taget til sig og så at sige valgt leve under. Et motto er jo et slags programmerklæring for ens liv. Noget, man forsøger at holde helligt og værdifuldt, fordi man ønsker at fundere sin tilværelse på det.

Et af dem, hun tog til sig, mødte hun i Afrika via sin forelskelse i den engelske adelsmand Denys Finch-Hatton, hvis familie bar mottoet i deres våben, nemlig det franske "Je responderay", der betyder: "Jeg vil svare."

Hun fortalte forsamlingsen, hvorfor mottoet blev betydningsfuldt for hende: "Jo, for et godt svar er langt mere sjældent, end man i almindelighed forestiller sig. Mange højt intelligente mennesker har ikke ét godt svar i sig, bare ekkoer, og selv ikke disse giver mere fra sig, end fra når man slår på en træblok."

Karen Blixen elskede sin tid i Afrika. Hun følte, at hun fik masser af svar fra Kenyas natur, fra de vilde dyr, fra massai-stammens tavse, indfødte, der var hos hende, fra deres lydløse, blide bevægelser og rolige, årvågne blikke.

At blive "svaret" i sit liv - skriver hun - er for en kvinde en betingelse for lykke. "Jeg giver enhver ægtemand det råd: svar din kone, og få hende til at svare dig."

Også mottoets etiske indhold tiltalte hende: "Jeg vil svare for, hvad jeg siger eller gør. Jeg vil stå til ansvar. Jeg vil være ansvarlig".

Ansvarlighed hylder vi også i dag. Siger vi i al fald. Vi opdrager vores børn til det, og vi påtager os det gerne selv. For ansvarlighed, har vi lært, giver respekt og kan føre til højere status, lederstillinger - og lederløn. Og hvem vil ikke gerne have én eller flere af disse trofæer? I al fald er det da altid rart at kunne sige, at man

har eller bærer et stort ansvar, for det betyder jo, at så er man også et betydningsfuldt menneske. Men - for der er jo et men - med ansvar følger skyld. Har man påtaget sig en forpligtigelse, er man nogen noget skyldig. Man skylder nogen at gøre noget, sige noget, undlade noget eller hvad det nu kan være.

Ingen mennesker er jo perfekte. Det glemmer vi måske indimellem. Og kommer man fx til at påtage sig mere ansvar, end man kan hæfte for, ja så kan skylden blive en tung makker at have på slæb - ja måske ligefrem ubærlig.

Og hvad gør man så, hvis man har fået fisket mere op på tallerkenen, end man kan magte? Ja, så kan man undskylde sig. Ikke at forveksle med beklagelsen, der nok er blevet uhyre moderne hos mange beslutningstagere og lovgivere, men ikke på nogen måde kan måle sig med undskyldningen i dens indhold af etisk fordring.

Næh, når skylden bliver ubærlig, kan vi undskylde os. Og til den disciplin hører også at gå i gang med de dårlige undskyldninger; I ved dem, der ved første øjekast kunne ligne rigtige undskyldninger, men ikke er det. Det er dem som bekendt dem, vejen til helvede er brolagt med.

Så kan vi gøre som mændene i lignelsen i dagens evangelium. De mangler ikke undskyldninger. Én har lige købt en mark, en anden fem par okser. En tredje har lige giftet sig, og hvem har så tid til festmåltid med marvfede retter og ædel lagret vin?

Ingen af mændene tager imod invitationen. De undskylder sig. Og det er det fatale. For de er sig ikke ansvaret bevidst. I så fald ville de nemlig have påtaget sig det.

De var jo skyldige at svare denne mand - lad os bare kalde ham Gud - der havde inviteret dem til at deltage i livets fest. Der var én, som kaldte på dem. Og når der er nogen, som kalder på én, ja så svarer man altså. Alt andet er ikke bare uhøfligt, det er ødelæggende for enhver relation. Og livet - ved vi alle - leves i relationer, i samliv. Vi har alle erfaret den banale kendsgerning, at vores liv får fylde, når vi får lov at elske - og at blive elsket!

Lignelsen viser os tre mænd, der vælger at lade som ingenting. De stikker hovedet i busken. De sidder deres ansvar overhørig. Måske fordi de er bange for reaktionen hos den, der kalder på dem. Måske fordi de synes, at den skyld er ubærlig at leve med, fordi de af en eller anden grund ikke ser sig i stand til at leve op til at deltage i denne livets fest. Måske. Måske...

Der kan være tusindvis af grunde - og dårlige undskyldninger i spil, når vi frasiger, undsiger eller opsiger det abonnement, der placerer os i

en sammenhæng, hvor vi pådrager os ansvar - og dermed skyld. Hvor vi ikke længere bare kan beklage dette eller hint overfor mennesker, der berettiget stiller spørgsmålstejn ved det, vi gjorde - eller ved det, vi undlod at gøre.

Ja, for nogle bliver skylden så tung at bære, at det splitter tilværelsen ad for dem. Det liv, der blev skænket dem som en gave og skulle være en fest, bliver i stedet til en ubærlig sten om benet, en ubærlig byrde i hjertet.

Jamen, hvad skal vi så gøre, når tingene vokser os over hovedet, og vi begynder at melde os ud af alting og blive væk fra resten? Vi skal bede. Vi skal bede Gud om hjælp til igen at magte livet, til igen at svare enhver sit - på alle måder - til igen at se tilværelsen i øjnene, til igen at få øje på lyset for enden af tunnelen. Vi behøver såmænd ikke gå så langt, for ganske ofte finder det lys i øjnene på det menneske, der står lige overfor os.

Men vigtigst af alt må vi erkende, at den skyld magter vi først for alvor at leve med, når vi hører, at den allerede er os tilgivet i Kristus.

Hører vi aldrig rigtigt det - eller tror vi aldrig rigtig på, at det faktisk også gælder os - ja, så snor vi os som ål i vandet for at undgå, at skyld skal klæbe til os. Tynge os ned.

Så vasker vore hænder ved den nærmeste håndvask og forsøger at agere, som om vi var skyldfri - ganske enkelt, fordi vi ikke aner, hvad i alverden vi skal stille op med vores skyld...

Vi påtager os naturligvis gerne ansvar i et omfang, så vi kan fremtræde som betydningsfulde mennesker, men derefter - når gaverne er delt ud - får vi ofte meget travlt med at undskylde os.

Hvis vi aldrig erkender vores "skyld" overfor Gud - vores til alle tider nærværende opgave at svare Ham - ja, så får vi heller aldrig invitationen til de marvfede retter og den lagrede vin. Eller billedligt talt: Så bygger vort livs åndelige kostpyramide ikke på det, som vi burde leve af, det som kunne styrke os til at gå ud i livet og leve det, som det er planen, at vi skal leve det, nemlig i kærlighed.

De tre mænd bliver budt inden for til evangeliets livgivende budskab om, at I Kristus Jesus er vi elsket som dem, vi er. Vi skal ikke begynde at lave os om eller lyve os bedre, end vi er. Vi skal ikke forsøge at imponere hverken Gud eller mennesker velvidende, at checken, vi grifler løs på, er aldeles dækningsløs.

Mændene i lignelsen sagde nej tak til den livets fest, hvor Gud kalder os sine børn og fortæller os, at han vil være med os alle dage.

Lad os sige ja. Eller bedre endnu: "Ja, tak".

Amen.

Foredrag:

Storm P. og evangeliet

Dato: torsdag den 19. oktober

Tid: kl. 19.30

Sted: Præstegårdens konfirmandstue

Vi kender alle Storm Ps finurlige opfindelser, hans nummermænd, hunden Grog og ikke mindst hans vagabonder og klovner.

Storm P har dog også andre sider, som ikke er så kendte. I foredraget "Storm P og evangeliet", torsdag den 19. oktober kl. 19.30, vil domprovst Niels Christian Kobbegaard, fra Budolfi Kirke i Aalborg kaste lys over både den samfundsrevsende og den religiøse side af Storm Ps billedrige forfatterskab. (Det er nemlig først i det lys, man får fuldt udbytte af at møde hans klovner og vagabonder).

Vi skal møde den unge Storm, der som en gammeltestamentlig profet revser sin samtids magthavere. I avisernes spalter kommenterer Storm P. livets gang på godt og ondt. Karakteristisk for Storm P. er, at han

i alt hvad han skriver og tegner og maler, kredser om at forstå livet som menneske.

Storm P viser sig som et menneske, der bærer på en stor medfølelse mod de små. Det er der dem, der er forundringsparate, mens mange andre spiller deres spil. Det er de små, han bruger som "forkyndere" af livets storhed, varme og glæde. Her viser Storm P. sig også som en evangelisk forkynder.

Ind i alt, hvad Storm P malende forkynder og formaner, mærker vi hans varme humor, som vel om noget er Storm Ps varemærke.

Vel mødt til en dejlig aften. Gratis entré. Alle er velkomne. Vi laver kaffe og te til jeres medbragte brød eller kage.



Ad Hoc koret fortsætter



I forbindelse med at Morsø Frimenighed var vært ved Årsmødet for Valg - og Frimenigheder i Danmark tilbage i maj måned, oprettede vi til lejligheden et kor, som sang ved søndagens festgudstjeneste.

Der var heldigvis rigtig mange, som meldte sig til at være med i koret. Vi løftede i flok, og resultatet blev både festligt og rigtig vellykket. Efterfølgende har Ole Kobbegaard fortalt, at vi fik mange roser for arrangementet som helhed, og ikke mindst for korets medvirken ved gudstjenesten. Og det har virkelig været en rigtig dejlig oplevelse for alle i Ansgarskirken at have et godt og velsyngende kor i kirken.

Nu vil vi så prøve at gentage succesen. Ad Hoc koret skal denne gang medvirke ved den festlige, "engelske" gudstjeneste, vi har haft de seneste år med konfirmanderne som oplæsere: "De ni læsninger". Gudstjenesten ligger fast på tredje søndag i advent, som i år falder på den 17. december. Tidspunktet er som sædvanlig kl. 10.00, og Vibeke Blaabjerg vil være dirigent for koret denne dag.

Op til gudstjenesten bliver der en ugentlig korprøve på følgende dage:

Torsdag den 2. november kl. 19 - 20.30

Mandag den 6. november kl. 19 - 20.30

Onsdag den 15. november kl. 19 - 20.30

Mandag den 27. november kl. 19 - 20.30

Torsdag den 7. december og den efterfølgende torsdag, den 14. december, begge dage kl. 19 - 20.30, øver vi i kirken.

Søndag den 17. december har vi opvarmning og en sidste prøve, inden det går løs kl. 10.00.

Vi skal synge tre fine, stykker musik:

"Christmas Lullaby" af John Rutter

"Her kommer Jesus dine små" i en sats af Poul S. Jakobsen

"Dejlig er jorden" i Anders Öhrwalls smukke sats.

Koncert:

Fra New York til Øster Jølby

Dato: torsdag den 23. november

Tid: kl. 19.30

Sted: Ansgarskirken, Øster Jølby

Poula Nørgaards datter, Anette, der i efterhånden en del år har boet i New York, hvor hun er sanger og sanglærer, kommer et smut hjem til moderlandet i november, og derfor kan vi nu slå på tromme for en koncert med Anette i Ansgarskirken torsdag den 23. november kl. 19.30.

Anette skal efter den foreløbige plan synge nogle af vore elskede, danske sange, der hører efteråret til, ligesom hun vil fortolke nogle af de største popsange, der er skrevet. Men derudover vil hun give os et musikalsk indblik i sine egne sange, både med tekster og melodier.



Med til den foreløbige plan hører også, at mor Poula og resten af Ad Hoc Koret får lov til at medvirke denne novemberaften, men det må I nok hellere møde op se, hvordan kommer til at spænde af.

Alle er naturligvis velkomne, og der er gratis entré til denne aften.

Foredrag:

Til kamp mod pessimismen

Dato: torsdag 28. september

Tid: kl. 19.30

Sted: Præstegårdens konfirmandstue

Jobbet som skolelærer kan føre til meget, hvis bare man sørger for at holde op i tide! Det gjorde Ejvind Nielsen, og derfor har han et generalieblad, der er lidt længere, end de flestes, fordi han nu kan skrive blandt andet maler, skulptør, foredragsholder og forfatter på visitkortet.

Ejvind Nielsen voksede op på landet og blev tidligt landbrugsmedhjælper, men kun for en stund, for så blev han murerarbejdsmand, skolelærer, fagkonsulent, stiftscentralleder og fodboldommer, før han tog særuddannelsen til teolog og blev sognepræst ved Ravnsbjergkirken i Århus.

Og samtidig rumlede en kunstner rundt inde i maven på ham. Men det blev ikke bare ved

rumleriet. Fra 1. jan. 2004 besluttede han at blive fuldtidskunstner, og siden har han haft adskillige separatudstillinger rundt om i landet.

Ejvind Nielsen har bl.a. udført stor korsskulptur som altertavle til Lem kirke ved Ringkøbing og moderne kirkeskibe til Kolby kirke på Samsø, Tikøb kirke i Nordsjælland og Møllevangskirken i Århus.

Og midt i det hele er Ejvind en skattet foredragsholder med sine fine indsigter i menneskelivet mange både muntre og alvorlige facetter.

Denne torsdag aften, den 28. september, er det humoren, der er i højsædet. Aftenens foredrag handler om humor og livsglæde som fundament og gennemslagskraft i tilværelsen. Vi skal høre lidt om Ejvinds overvejelser over livet, og hvad der har betydning for, at livsglæden og det livsbekræftende får plads i hverdagen. Samtidig er foredraget et muntert opgør med stilstand, brokkeri, magelighed, og pessimisme.

Vel mødt. Gratis entré. Vi laver kaffe og te til jeres medbragte brød og kager.

FILM I EFTERÅRET 2017

En utrolig historie

Dato: tirsdag den 12. sept.

Tid: Kl. 19.00

Film: "De skjulte tal" ("Hidden figures"; USA)

Spilletid: 122 min.

År: 2016

Filmen "Hidden Figures" følger tre højt begavede, kvindelige, afroamerikanske matematikere og deres intense kamp mod de mange fordomme, som det amerikanske samfund rummede tilbage i 1960'erne, fordomme som var forbundet med både deres køn og race.

De tre kvinder arbejder for NASA, som såkaldte menneskelige computere. De laver udregninger for de hvide, mandlige ingeniører i forbindelse med rumkapløbet i 1960'erne.

Kvinderne stiger hurtigt i graderne, men bliver

til stadighed mødt af modstand. Da opsendelsen af rumkapslen Friendship 7 nærmer sig, samt ankomsten af en ny IBM-computer, kommer deres matematiske kompetencer i høj kurs, og de må både lære nye teknikker og opfinde en helt ny matematik for at hjælpe den første amerikanske mand i kredsløb om Jorden.

Filmen er baseret på en sand historie og fortæller en ukendt, men vigtig historie om kvinders bedrifter i 60'erne USA.



Hverdagens små og store dramaer

Dato: mandag den 23. okt.

Tid: Kl. 19.30

Film: "Jeg, Daniel Blake" (England)

Spilletid: 96 min.

År: 2016

Den engelske instruktør Ken Loach har lavet et nyt, fint filmdrama om almindelige menneskers kamp for at finde fodfæste i tilværelsen. I denne lavmælte og stærkt bevægende film skildrer han en arbejdsløs tømrer og hans spirende

venskab til en yngre alenemor. Alt sammen uden store fagter - og meget befriende uden den evindelige underlægningsmusik, der skal få så mange film til at glide ned i dag.

Ken Loach er en sand mester til at skære ind til benet følelsesmæssigt uden at hæve stemmen. Som for eksempel, da den temperamentsfulde, men hjertevarme, tømrer, Daniel, filmens hovedperson, en enkelt gang lader sig rive med af sin desperation og debuterer som graffiti-maler - han vender vreden udad, efter så længe at have bidt den i sig i konfrontation med de rigide, regelbundne sociale myndigheder.

En mands ensomme kamp

Dato: mandag den 13. nov.

Tid: Kl. 19.00

Film: "Plankeværket" ("Fences", USA)

Spilletid: 113 min.

År: 2016

I filmen "Fences" spiller den dobbelt Oscar-vindende skuespiller Denzels Washington selv hovedrollen som skraldemanden Troy, der i Pittsburghs arbejderkvarter i 1950'erne bærer på en bitterhed fra sin ungdom, som han ikke evner at ryste af sig. I stedet fører han vreden videre til sin kone og søn.

Selv har han stjålet, været utro og sågar slået ihjel, men fortælselserne trives i Troys verden, og han bygger et mentalt hegn op omkring sig - tilsyneladende uden mulighed for opblødning eller forsoning.

I en tid, hvor de sorte blev trådt på, krævede det sin mand ikke at lade sig trække mentalt med ned i dyndet, og "Fences" tegner et omhyggeligt billede af denne kollektivt trykkede stemning. Viola Davis vandt både en Golden Globe og en Oscar for sit portræt af Troys kone, Rose, mens Denzel Washington selv blev nomineret til næsten samtlige store amerikanske priser for sit fremragende og sikre spil.



Sommerudflugt til Thy Nationalpark

Tid: Søndag d. 24. september
kl. 09.00 - 17.00 (senest)

Sted: P-pladsen ved graverhuset

Pris: 300 kr. pr. deltager

Morsø Frimenigheds sommerudflugt ligger i år lidt senere end normalt. Det skyldes den radiotransmitterede gudstjeneste, som vi havde den 27. august. Datoen for dette års udflugt er søndag den 24. september 2017, og bussen kører fra p-pladsen ved graverhuset kl. 09.00.

I år er målet for vores tur Thy Nationalpark. Vi begynder ed at køre til Feggesund og tage færgen over til Thy siden. Herefter skal vi se bl.a. se Tømmerby Kirke og Bulbjerg, hvorefter vi kører over mod Nationalparken, Klitmøller og Nørre Vorupør.

Undervejs skal vi stoppe og spise middagsmad, og der bliver også til en kop kaffe med et stykke kage.

Med os på hele turen har vi Thorkild Møller, der er en erfaren guide i Nationalparken efter at have varetaget den funktion på turistbusserne i flere år. Thorkild vil fortælle om alt det, vi skal se denne dag, og alt efter hvordan vejret skikker sig, sætter Thorkild et dagsprogram sammen, der tager skyldigt hensyn til, at vi ikke alle længere springer rundt som gazeller. I behøver altså ikke være nervøse for, om I kan "klare" strabadserne. Turen bliver baseret på, at der skal være noget at opleve også for jer, der ikke tager bussens trappe i store spring.

Når vi har spist og set os mætte på dette naturområde, der berettiget kandididerer til at komme med på Unescos Verdensarvsliste, vender vi bussen og kører hjemad, så vi kan være hjemme igen senest kl. 17.00.

Turen kommer også i år til at koste 300 kroner pr. deltager, og prisen inkluderer bustransport, middag med drikkevarer og forplejning. Tilmelding kan ske på de lister, der kommer til at ligge i våbenhuset i Ansgarskirken. I er også velkomne til at ringe til Ole på 97 74 10 14 eller 30 64 21 25, eller skrive en mail på adressen: olekobbelgaard@gmail.com

Efterårsmøde i det Ottekantede Forsamlingshus

Morslands Danske Samfund holder traditionen tro Efterårsmøde i Galtrup Forsamlingshus i den første weekend i oktober, og i år præsenterer MDS følgende, fine program:

Lørdag, den 7. oktober

Kl. 14.00: Sociolog og fremtidsforsker Birthe Lindal: "De glemte fester – fremtid og fællesskaber i en verden i hastig forandring".

Kl. 15.00: Kaffe

Kl. 15.30: Formand for Cold Hawaii og tidl. rektor for Thisted Gymnasium, Finn Jorsal: "Hawaii ligger i Thy. I al fald den kolde."

Søndag, den 8. oktober



Kl. 14.00: Sognepræst og provst i Hjørring, Thomas Reinholdt Rasmussen: "Martin Luthers liv og værk".



Kl. 15.00: Kaffe

Kl. 15.30: Professor Frede Blåbjerg, Ålborg Universitet: "Fremtidens energiforsyning, muligheder og udfordringer".

Menighedsråd og ansatte ved Ansgarskirken

Jens Riis: Formand, Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev mail: jr-musik@get2net.dk	tlf. 97 74 00 40 mobil 25 40 48 25
Kirsten Dal: Næstformand, Strandvænget 30, Jørsby, 7900 Nyk. M. mail: krogdsdal@pc.dk	tlf. 97 75 13 67 mobil 24 64 22 67
Birthe Heide Sørensen: Kirkeværge, Burhøjvej 10, Bjergby, 7950 Erslev mail: birthe_heide@hotmail.com	tlf. 97 74 04 09 mobil 40 44 77 09
Maybritt Aachmann: Protokolfører, Kr. Koldsvej 11 Ø. Jølby, 7950 Erslev mail: fam@aachmann.dk	tlf. 97 74 17 52 mobil 29 29 65 46
Lisbeth Sandal Byskov, Tinghøjvej 46 Tøving, 7950 Erslev mail: byskov-mors@jubii.dk	tlf. 97 74 02 41 mobil 20 15 52 82
Lita Houmann, Smedebjergervej 98, Vejerslev, 7980 Vils mail: lita@houmann.dk	mobil 28 43 00 96
Erling Thøgersen, Høstvej 8 7900 Nykøbing M mail: erlingthoegersen@gmail.com	mobil 40 31 82 43
Jørgen Bruun Christensen, Mosegårdsvej 10A 7900 Nyk. mail: joer3558@gmail.com	mobil 20 21 79 64
Marianne Laursen, Stenhøjvej 23 Bjergby, 7950 Erslev mail: marianne@galtrup.dk	tlf. 97 74 13 13 mobil 30 56 78 55

Ole Kobbelgaard: Præst, Præstbrovej 347 Ø. Jølby, 7950 Erslev mail: olekobbelgaard@gmail.com	tlf. 97 74 10 14 mobil 30 64 21 25
Kaj Mogensen: Præst, Morup Møllevej 106, 7755 Bedsted Thy mail: Ka.Mo@live.dk	tlf. 97 94 81 27 mobil 24 42 31 49
Mogens Foldager: Forretningsfører, Burhøjvej 4, Bjergby 7950 Erslev mail: morsoefrimenighed@gmail.com	mobil 30 64 65 93
Conny Cold Laursen: Organist, Langkæret 10, 7970 Redsted	mobil 24 23 66 48
Vibeke Blaabjerg: Kirkesanger, Præstbrovej 236, 7950 Erslev	tlf. 97 74 20 66
Hans Jørgen Jakobsen: Kirkesanger, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev	tlf. 97 74 60 12
Karen Berg: Kirkesanger, Fjordkær 3, 7950 Erslev	tlf. 97 74 19 11

Brian A. Hedegaard: Graver/kirketjener, Præstbrovej 176, 7950 Erslev	mobil 51 68 60 76
Jari Jakobsgaard Jensen: Graver/kirketjener, Tinghøjvej 28, 7900 Nyk. M.	mobil 52 19 30 22
Ansgarhjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev	tlf. 99 70 65 15

Kirkelige handlinger i Ansgarkirken

Døbte:

- 05/03: **Milas Lassen Horsager**, søn af Mona Lassen Horsager og Henrik Grønlund Horsager, Tødsø
11/06: **Bertel Stampe Boll**, søn af Stine Schultz Stampe og Thomas Østergaard Boll, Erslev
13/08: **Anna Agerlin Madsen**, datter af Louise Heide Madsen og Anders Agerlin Møller, Kolding

Begravede/bisatte:

- 04/07: **Peter Svane**, Nykøbing Mors
08/07: **Thyra Flint Bjerre**, Nykøbing Mors
17/07: **Børge Boll**, Nykøbing Mors
21/07: **Dagny Madsen**, Øster Jølby
27/07: **Tage Jensen**, Nykøbing Mors



Gudstjenestetider for Morsø Frimenighed Ansgarskirken, Ø. Jølby, sep. - dec. 2017

Søndag	03. sept.	10.00	12. søn. e. trin. (OK)
Søndag	10. sept.	10.00	13. søn. e. trin. (KM)
Søndag	17. sept.	10.00	14. søn. e. trin. (AS)
Søndag	24. sept.	-----	Ingen gudstjeneste, udflugt hele dagen
Søndag	01. okt.	10.00	16. søn. e. trin. (KM)
Søndag	08. okt.	10.00	17. søn. e. trin. (OK)
Søndag	15. okt.	10.00	18. søn. e. trin. (OK)
Søndag	22. okt.	10.00	19. søn. e. trin. (KM), kirkebil
Søndag	29. okt.	19.30	20. søn. e. trin. (OK)
Søndag	05. nov.	10.00	21. søn. e. trin. (OK)
Søndag	12. nov.	10.00	22. søn. e. trin. (OK)
Søndag	19. nov.	10.00	23. søn. e. trin. (OK)
Søndag	26. nov.	10.00	sidste søndag i kirkeåret (OK)
Søndag	03. dec.	10.00	01. søn. i advent (OK), kirkebil
Søndag	10. dec.	10.00	02. søn. i advent (KM)
Søndag	17. dec.	10.00	03. søn. i advent (OK) De 9 læsninger, kirkebil
Søndag	24. dec.	14.30	Juleaften I (OK)
Søndag	24. dec.	16.00	Juleaften II (OK)
Mandag	25. dec.	10.00	Juledag (OK), kirkebil
Mandag	01. jan.	16.00	Nytårsdag 2018 (OK), kirkebil

Prædikanter: Ole Kobbegaard (OK)
Kaj Mogensen (KM), hjælpepræst
Annelise Søndengaard (AS), gæstepredikant

Kirkebil bestilles på tlf. 97 72 47 11
Kundenummer 72289 skal oplyses